



Omzien in verwondering  
vreugdevol vooruitzien  
in vertrouwen  
op de kracht van de Heer



Omzien in verwondering  
vreugdevol vooruitzien  
in vertrouwen  
op de kracht van de Heer



EUCHARISTIEVIERING  
reünie feestelingen

KAPEL MOEDERHUIS  
ZUSTERS VAN ONZE LIEVE VROUW VAN AMERSFOORT  
27 SEPTEMBER 2023



### Woord van welkom en lied

De vreugde voert ons naar dit huis  
waar 't woord aan ons geschiedt.  
God roept zijn naam over ons uit  
en wekt in ons het lied.

Eerste lezing: 1 Koningen 19, 8b-13a

Evangelie: Johannes 15, 1-11



### Bij elke kaars een kort citaat:

**Zr. Thecla:** "De vreugde van Jezus,  
die maakt me blij, die geeft me kracht."

**Zr. Jeanette:** iets betekenen voor  
anderen. En je gedragen weten."



**Zr. Ria Welters:** "Gods Naam –  
'Ik Ben Er' – ervaren én waarmaken."

**Zr. Assumpta:** Ondanks de moeilijke  
momenten, telkens opnieuw vertrouwen.  
Zoals Jezus."



**Zr. Ria Fehrmann:**  
"Verbondenheid, met mensen van  
vroeger en nu, verbondenheid  
geeft me vreugde en kracht."



Het bestaat:  
je openstellen,  
bevrijd worden,  
een diepe vreugde,  
eensgezind bij elkaar,  
één van Geest.



Om vreugde in ons hart,  
om vrede in onze dagen,  
om leven voor de mensen,  
vragen wij U Heer.  
Bewaar ons,  
beziel ons,  
beweeg ons,  
naar elkaar;  
naar U,  
op wie wij hopen,  
op wie wij vertrouwen,  
door wie wij leven,  
U, onze God,  
vandaag en al onze dagen.





Zr. Beatrix .



### Voor alle feestelingen

Congratulation for the  
70<sup>th</sup> Anniversary of profession.  
The lives you touch, the hearts you  
inspire, the wonderful difference  
you make -Thank you for being a  
faithful witness of Christ Love.

May the Grace, Peace and joy be  
with you on this special day  
congratulations

Warm greetings and prayer from us,  
Srs. Yulita, Catherine, Theresien, Fortunata

Bloemen van het AB Indonesië



en bloemen van Huis Nederland

# Feliciteren



Alsof ik een puzzel leg.  
Zo is mijn leven.  
Ik zoek de kleine stukjes bij elkaar  
een stukje nemen en een stukje geven.  
Past het soms hier of past het soms daar,  
een stukje vrede, een stukje oorlog.  
Met een rand hemelsblauw en een hoekje zwart  
Een stukje vreugde en een stukje smart.  
Soms zoek ik doelloos als in den blinde  
maar langzaam komt er een beeld in zicht:  
Het wordt lichter en gemakkelijker om de juiste plaats te vinden

Maar eens komt de dag dat GOD zegt: "Ben je klaar?  
Dan zal ik Hem mijn leven aan alle kanten  
gescheurd In Zijn handen geven  
Want alleen in Zijn handen kan mijn  
gebroken leven worden geheeld en voor  
Zijn hemel worden goedgekeurd!

Miet een lichaam dat  
niet kan wat je zou willen,  
zo'n volwaardig mens zij  
dat heet levenskunst!

"Als je met zoveel  
zorg droeg voor  
ouderloze kinderen,  
lierde en toewijding  
hoeveel zie dat je  
doorzettingsvermogen?

Mag je je met recht  
een zuster van Onze  
Lieve Vrouw noemen"

Studerend in het woord  
van God  
steeds woorden en daden  
hebben om uit te delen.

Wat is levenswijsheid?  
Met humor en nuchterheid  
en in achtneming van je  
eigen grenzen, om kunnen  
aandient, en in  
puttend uit de Bron.

Wanneer zie ik dat je  
binnen en buiten  
zorg legeren aan anderen  
met klooster,  
binnen en buiten  
zorg legeren aan anderen  
met klooster,



Wat ons beweegt









Zr. Thecla bedankt namens alle feestelingen voor deze geweldig mooie en goede dag. Deze dag begon met een mooie dienst met gebeden en gezang! Een dag van ontmoeting en ook van dankbaarheid . Veel dank aan de leidsters en de vele anderen die zich ingezet hebben. In EEN WOORD GEWELDIG!